

Nieuwsbrief december 2023



Van de voorzitter

Beste leden,

Het is weer bijna kerst, het feest van het licht. Iedereen smacht naar wat licht na de donkere, gure december dagen. De kortste dag is al weer achter de rug. De gezelligheid bij de kerstboom is voor iedereen een welkome afwisseling in deze tijd. Ik hoop dat onze kerstviering, die onder grote belangstelling heeft plaats gevonden ook voor een aangename afleiding heeft gezorgd.

Wij als bestuur zijn al weer volop in de weer met het plannen en organiseren van de activiteiten voor 2024.

Graag wil ik iedereen gezellige kerstdagen toewensen en een gezond en voorspoedig 2024.

Verder veel leesplezier met deze nieuwsbrief en de ONS. Graag schud ik u de hand op onze nieuwjaarsborrel op 11 januari a.s.

Theo van Bladel

Het voltallige bestuur wenst u:

Voor de laatste dagen van het jaar
veel gezelligheid met elkaar
voor de 365 dagen die dan volgen
veel geluk en weinig zorgen.

Theo, Marie-Louise, Jan, Bep,
Janine, Wilhelmine

Nieuwjaarsborrel

Na de drukte van de decembermaand ligt er dan weer een Nieuw Jaar voor ons waarin we weer van alles gaan organiseren. Maar eerst willen we met u, onze leden, een toast uitbrengen op 2024.

Wij nodigen u daarom graag uit om met elkaar het glas te heffen op het Nieuwe Jaar 2024!

U bent van harte welkom op
donderdag 11 januari 2024

in ons 55+ Café in de foyer van
De Voorste Venne. Wij heffen
het glas met elkaar om 14.30 u.



Het Bestuur

leesclub



SENIORENSOCIËTEIT
DRUNEN

Leesclub Seniorensociëteit Drunen is afgelopen jaar al weer enthousiast begonnen!

Wat is een leesclub zult u nu misschien denken. In een leesclub wordt met elkaar afgesproken een bepaald boek te lezen. Op een bijeenkomst wordt dan vervolgens met elkaar over het boek gepraat. Zou je het ook leuk om met anderen van gedachten te wisselen over boeken?

Dan is onze leesclub misschien wel iets voor jou! Op dit moment hebben we 7 leden, we kiezen zelf de titels van de boeken die we gaan lezen uit en we zijn om de beurt gespreksleider. De boekbespreking houden we wisselend bij iemand thuis op een woensdagochtend van 10.30 – 12.00 uur.

De komende maanden bespreken we:
10 jan '24 "Vele hemels boven de zevende" van Griet op den Beeck
21 feb '24. "'t Hooge nest" van Roxanne van Iperen
03 april '24 "De kaasfabriek" van Simone vd Vlugt.
15 mei. '24 "Toen de wereld brak" van John Boyle.

Het zou fijn zijn als enkele nieuwe leden zich willen aansluiten. Twijfel je of dit iets voor je is? Kom vrijblijvend een keertje meedoen / mee luisteren. Wil je meer informatie bel dan met de coördinator van de leesclub Ine Fluitsma tel. 0416-373034

Ledenvoordeel op aanvullende zorgverzekering in 2024

Het is weer de tijd voor de keuze van de zorgverzekering. Drie zorgverzekeraars bieden leden van KBO-Brabant collectiviteitsvoordelen op de zorgverzekering: VGZ, CZ en Zilveren Kruis. De korting geldt uitsluitend op de aanvullende verzekering. Daarnaast krijgen leden bij de aanvullende zorgverzekeringen *VGZ Zorgt Goed*, *Zorgt Beter* en *Zorgt Best* en bij de aanvullende zorgverzekering *CZ Leden* hun contributie voor KBO-Brabant tot maximaal 25 euro per jaar vergoed.

In *ONS Magazine* van december 2023, dat u bijgaand ontvangt, staat een handig overzicht van de belangrijkste voordelen per zorgverzekeraar. Leden met vragen kunnen contact opnemen met de betreffende zorgverzekeraar: VGZ via telefoon 0900-8490 – CZ via telefoon (088) 555 77 77 – Zilveren Kruis via telefoon (071) 751 00 52.

Mocht u het allemaal een beetje ingewikkeld vinden en niet weten hoe dit te regelen belt u dan met onze voorzitter Theo van Bladel op tel. nr. 06 55834548. Theo wil u hierbij graag even helpen.



SeniorenExpo

Het is feest "de Senioren Expo wordt 20 jaar"! Van dinsdag 16 tot en met zondag 21 januari 2024 in het NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven, dat mag u niet missen.

Al 20 jaar de grootste en leukste beurs voor 50 plussers in Noord-Brabant. Deze beurs biedt met een breed

aanbod aan stands met informatie, aanbiedingen en entertainment, alles voor de 50 plussers onder één dak.

Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u ook genieten van optredens van diversen bands, orkesten en artiesten.

De entreeprijs bedraagt € 15,- maar op vertoon van uw ledenpas KBO kost uw kaartje maar € 10.—



Het originele kerstverhaal en hoe is onze moderne kerst ontstaan?

Kerstmis ging niet altijd over een rode, jolige kerstman, kerstbomen en cadeaus. Het originele kerstverhaal komt natuurlijk uit de bijbel. Maar hoe gaat dat verhaal ook alweer? En hoe zijn onze moderne kersttradities ontstaan?

Het bijbelse kerstverhaal

Onder het kerstverhaal verstaan we in de Westerse wereld over het algemeen de geboorte van Jezus Christus, zoals te vinden in het Evangelie volgens Lucas. God zond engel Gabriël naar Maria, een meisje uit de stad Nazaret die was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette. Gabriël vertelde Maria dat ze zwanger zou worden en een zoon zou baren, die Jezus moest heten. Hij zou een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd.

Maria werd inderdaad zwanger en baarde in Bethlehem haar zoon Jezus. Omdat zij tijdelijk in de stad waren en geen verblijfplaats hadden, wikkelde ze haar eerstgeborene in een doek en plaatste hem in een voederbak. Dat is het beeld van de baby Jezus Christus zoals wij hem nu met kerst vaak zien, in een kerststal. De herders die een bezoek brachten aan de baby, waren kort daarvoor ingelicht door een engel. Die bracht hen het nieuws dat er een redder was geboren, de messias, iets wat de herders daarna met eigen ogen wilden zien. In Bethlehem troffen ze inderdaad de baby Jezus in een voederbak aan, en zij verlieten de stad terwijl ze God loofden en prezen. Zij vertelden het verhaal van de redder voort, en zo ontstond er hoop voor vrede op aarde.

Het ontstaan van het kerstfeest

Wanneer mensen aan het kerstverhaal denken, zijn dit de beelden die in hen opkomen. De heilige maagd Maria, baby Jezus Christus, de herders, de stal. Talloze kerken, beelden, boeken en schilderijen van over de hele wereld vertellen het verhaal. Het is dan ook niet gek dat kerst zo'n grote, belangrijke feestdag is geworden. Maar: in de bijbel wordt nergens de datum

25 december genoemd. Dus hoe is het kerstfeest ontstaan?

Dit heeft te maken met het Romeinse feest Saturnalia. Dit was een midwinters feest dat het draaien van de zon vierde. 21 december is immers de kortste dag van het jaar. De keizer Aurelius verklaarde 25 december tot 'de geboorte van de onoverwinnelijke zon'. Het festival werd gevierd met feesten, drank, kaarsen, het geven van cadeaus, het dragen van grappige hoeden en het versieren van openbare ruimten met groen. Klinkt het al herkenbaar?

In het Keltische Brittannië, net als in Germaanse en Scandinavische landen, vierde men de 'december zonnewende' met het feest Yule. Dit werd gevierd met kampvuren, gezelligheid en versiering, met name de hulst. Van het woord 'yule' komt het moderne woord 'jolly', een Engels woord dat sterk geassocieerd wordt met kerstmis. In de Germaanse versie van Yule werden er verhalen verteld over de grote Odin met zijn witte baard, die in de nacht kleine cadeautjes achterliet voor mensen.

Het samengaan van het kerstfeest en de geboorte van Christus

De kerk besloot bij het zien van deze feesten al snel dat verbieden van dit soort heidense praktijken geen zin had. De oplossing? De feesten samenvoegen en er een christelijke viering van maken. De kerk nam alle elementen van de feesten die mensen zo leuk vonden – het zingen, het vieren, de groene versiering, het geven van cadeaus –, en maakte er kerstmis van. Een dag waarop de geboorte van Christus gevierd werd, al is de echte datum van de geboorte van Christus dus helemaal niet bekend.

Toch kwam het vieren van de geboorte van Christus op 25 december goed uit, want dat zou betekenen dat op 25 maar de Heilige Geest over Maria heen kwam. Dit kwam weer overeen met de datum van de lente-equinox, een ander populair feest. Ook zorgde het voor een mooie symmetrie met de datum van de kruisiging

van Jezus (Pasen). Kortom: kerstmis bestond al vóór het verhaal van de geboorte van Jezus Christus als een

heidens feest, en de kerst heeft er een christelijk feest van gemaakt.

Het ontstaan van de kerstman

Er mist alleen nog een belangrijk element in het hele verhaal: de kerstman. We noemden net al kort Odin, een god uit de Noorse mythologie. Een verre, verre voorloper van de kerstman. Maar de kerstman zoals we hem nu kennen, vindt deels ook zijn oorsprong in Turkije. Nicholas was een Turkse bisschop uit Smyrna, ongeveer 250 jaar na de dood van Christus. Hij was een rijk man en hielp de armen door hen cadeaus en geld te geven. Zeelieden verspreidden verhalen over de gulle bisschop en zo moet het verhaal vermengd zijn geraakt met dat van Odin, de grote man met de baard.

St. Nicholas werd in Nederland Sinterklaas, en het waren wij Nederlanders die Sinterklaas naar Amerika brachten toen New York nog New Amsterdam was. Daar werd het 'Santa Claus'. Opvallend is dat in deze tijd de kerstman nog groene kleding had. In 1931 besloot frisdrank gigant Coca Cola vanwege marketingdoeleinden dat de kerstman rood moest worden, en dat was dat.

Kerst als feest van geven en dankbaarheid

Het was in de 19e eeuw dat kerstmis sterk verbonden raakte met het tonen van dankbaarheid en geven aan de armen. De meeste kerstverhalen zijn in deze tijd geschreven en ook veel bekende kerstliedjes komen uit die tijd. De 19e eeuw was de tijd van industrialisatie, en dit leidde tot grote verschillen tussen rijk en arm.

Kerstmis was voor de rijken het moment om iets aan het schuldgevoel te doen, en aan de armen te geven. En natuurlijk past deze kerstgedachte ook bij het verhaal van Jezus Christus, die een gul en goed man was en iedereen op zijn pad hielp.

Het moderne kerstfeest is dus een mengmoes van vele tradities en culturen, die allemaal iets gemeen hadden. Het samenzijn, het tonen van dankbaarheid en het geven aan anderen. En dat is natuurlijk de belangrijkste traditie van allemaal.

Belangrijke data:

- 21 december: 55+ Café
- 25 december: Eerste Kerstdag
- 26 december: Tweede Kerstdag: **GEEN 55+ CAFÉ**
- 28 december: GEEN 55+ CAFÉ**
- 2 januari: 55+ Café
- 4 januari: 55+ Café
- 9 januari: 55+ Café
- 11 januari: 55+ Café en NIEUWJAARSBORREL!
- 16 Januari: 55+ Café
- 18 januari: 55+ Café
- 23 januari: 55+ Café
- 25 januari: 55+ Café

Schrijftafel	▼	Europees land	▼	hartelijk	▼6	dichterbij komen	▼	balsport	▼
wereld-deel	▼	wiel	▼		▼	wees gegroet	▼	boerenbezit	▼
moerasvogel	▼		▼	gissen	▼		▼		▼
water-zucht	▼		▼	jaar-telling	▼		▼		▼
	▼		▼		▼	lidwoord	▼		▼2
	▼		▼		▼	infrarood	▼		▼
Engelse kroeg	▼	nummer	▼		▼	prattende vogel	▼	familieid	▼
	▼	doodmoe	▼		▼		▼		▼
	▼		▼	aan boord	▼	gravure	▼		▼
	▼		▼	voegeleigenschap	▼	vluucht-heuvel	▼		▼
vogel	▼	eetlepel	▼		▼		▼		▼
	▼	vorm van geweld	▼	vulkaan op Sicilië	▼		▼		▼
	▼		▼	kuip	▼		▼	achter	▼
	▼		▼		▼		▼	dokter	▼
loon	▼		▼		▼		▼		▼
boeren-grond	▼		▼		▼	soldaten-voedsel	▼		▼
	▼		▼		▼		▼		▼
	▼		▼	bloeiwijze	▼	groente	▼		▼9
	▼		▼		▼	droesem	▼		▼
riv. in Spanje	▼	berg-weide	▼		▼		▼	hard geluid	▼
	▼	eerloos	▼		▼		▼		▼
	▼		▼		▼	armholte	▼		▼
	▼		▼		▼	droog en korrelig	▼		▼
treiteren	▼		▼		▼		▼	op dit moment	▼
langs	▼		▼		▼		▼		▼
	▼		▼	planeet	▼		▼		▼5
	▼		▼		▼		▼		▼
insecten-eter	▼		▼		▼	muziekinstrument	▼		▼

© www.puzzelpro.nl

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

ATTENTIE: vergeet u niet bij verhuizing of overlijden van een partner dit door te geven aan de ledenadministratie.

Contactinformatie:

Secretariaat:

Vacature, tijdelijk tel.nr. 06 55 83 45 48

secretariaat@seniorensocieteitdrunen.nl

SSD Ledenadministratie:

Marie-Louise Dannenberg

tel.nr. 06-31 04 50 64

leden@seniorensocieteitdrunen.nl

Website / Nieuwsbrief / Media:

www.seniorensocieteitdrunen.nl

Wilhelmien Marti

willemien.marti@home.nl

tel.nr. 06-42 17 06 92

Activiteiten:

Janine Hensema

activiteiten@seniorensocieteitdrunen.nl

tel.nr. : 06-83 66 04 28